



SVENSKA KLUBBENS MEDDELANDEN

Organ för Svenska Klubben i Helsingfors r.f

Grundad år 1880 • Nummer 1, april 2020



Klubbens 140-årsjubileum till ära har en särskild emblematisk bild utarbetats av Ant Simons assisterad av Tiina Kuoppala. Detta nr innehåller verksamhetsberättelsen för 2019 samt ett antal texter och bilder från samma period. Red. kan under rådande omständigheter inte annat än önska god hälsa under våren! Foto Peter Edgren.

SVENSKA KLUBBENS MEDDELANDE

Nr 1, april 2019 | Grundad 1961 | ISSN 0357-8798 |

Utgivare Svenska Klubben i Helsingfors rf, grundad 1880
Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors
www.klubben.fi

Redaktör Henrik Degerman (050 64073, minne@kolumbus.fi)
Utkommer i augusti och november 2020.

Annonser carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi
helsida 425 euro, halvsida 290 euro, moms 0 %

Ombrytning rabbe@sandelinmedia.com

Tryck Whyprint, Helsingfors, upplaga 700 exemplar

SVENSKA KLUBBEN
I HELSINGFORS



Funktionärer

Henrik Litonius & Peter Edgren, *sekreterare*
henrik.litonius@gmail.com

Wilhelm von Nandelstadh, *ekonom*
wilhelm.von.nandelstadh@penandhammer.com

Henrik Hultin, *klubbhövding*
040-7300348 | henrik.hultin@synocus.com

Jockum Andersin, *disponent*
040-5001056 | jockum.andersin@aktialkv.fi

Veikko Kantola, *intendent*
040-7798823 | vjkantola@nic.fi

Rabbe Sittnikow, *Facebook-redaktör och
GDPR-ansvarig*

Magnus von Knorring, *utländskt sändebud*
magnus.von.knorring@fondita.fi

Patrik Lerche, *registrator och bjälkskrivare*
0400-418 879 | patrik.lerche@tresmeder.fi

Mikael Westerback, *utensilieansvarig*
050-5366999 | mikael.westerback@gmail.com

Peter Edgren, *biträdande utensilieansvarig*
peter.edgren@statskontoret.fi

Henrik Creutz, *biträdande klubbhövding
och www-redaktör*
henrik.creutz@malmgard.fi

Styrelse

ordförande Henry Wiklund

vice ordförande Henrik Hultin

medlemmar Patrik Lerche,

Rabbe Sittnikow, Veikko Kantola,

Magnus von Knorring

och Wilhelm von Nandelstadh

Ordförande har ordet

Jubileumsåret Svenska Klubben 140 började med god fart – snaps-öl-korvafton med sång, Nylands Brigads kommandör, Svenska riksdagsgruppens ordförande, Fortums VD, Islands ambassadör, stor bliniafton... Och naturligtvis den spektakulära maskeradbalen den 29 februari med över åttio mera eller mindre igenkännbara damer och herrar – musikprogram, god mat & dryck, snapsvisor, levande bilder, dans till orkester, ny jubileumsflagga i stängen på den upplysta fasaden.

På årsmötet dekorerades Veikko Kantola med Klubbens gyllene förtjänstecken i tacksamhet för insatserna i styrelsen, som intendent och icke minst som kansler för kottieriet Strömmingsakademien, som troget deltar i klubbafnarna. En del av strålgansen kring denna uppmärksamhet träffar de aktiva ledamöterna i Strömmingsakademien, för att citera mig själv. Och sedan testade och valde vi nya klubbviner med stor enighet om det vita och jämn omröstning om det röda.

Sen small det – corona satte stopp för fortsättningen i mitten av mars. Detta skrivs vid denna tidpunkt och sålunda kommer säkert världen att se annorlunda ut då Meddelanden når er – därmed svårt att komma med aktuella kommentarer. När detta skrivs har huset stängt.

Klubben och restaurangen har klar ödesgemenskap. Samma dag detta skrivs har jag diskuterat med chefen för Theron Group, som driver restaurang Svenska



Klubben. Theron är starkt engagerad i vårt hus, men tvingades stänga efter att vårens bokningar flyttats framåt i tiden. Framtiden låter sig inte vid den aktuella tidpunkten förutspås, men vi är ense om att fortsättning följer efter undantagstillståndet i landet. Detta ska bägge parter arbeta för.

Myndigheternas påbud och förmodligen egen klokskap avbryter vår verksamhet på Klubben i likhet med motsvarande aktiviteter i samhället. Jag kan bara djupt beklaga. Men beredningen av framtida klubbiv fortsätter, icke minst kring Nordiskt möte första veckan i september. Fjolåret var ett högst aktivt år med 56 evenemang – rekord i modern tid eller all time high för att begagna en finansterm, som inte alldeles genast ser ut att komma till användning på aktiemarknaden. Men Klubben återkommer – i bästa fall innan ni läser detta.

Henry Wiklund

Framtidsbulletiner

P.g.a. rådande omständigheter med coronavirus avbokade Klubben alla klubb-evenemang från vecka 12 t.o.m. vecka 15. Klubbens ledning följer med situationen och de direktiv som ges från myndighets-håll, vilket betyder att det även i fortsättningen kan ske förändringar i programmet. Klubben informerar om situationen via Klubbens hemsida (www.klubben.fi), på Klubbens slutna Facebook sida och genom direkt e-post till de medlemmar som meddelat sina e-postadresser. Ifall man inte ännu uppgett sin e-postadress kan man gärna göra det nu till henrik.hultin@synocus.com eller till patrik.lerche@tresmeder.fi. Klubben annonserar även i fortsättningen i måndagens nummer av Hbl. En del av det avbokade programmet kommer att flyttas till hösten.

Utfärd till Degerby och Svartå Slott onsdagen den 3 juni

Sopplunch på Klubben klockan 11.30. Start från Klubben klockan 12.30. Vi besöker först museét Degerby Igor i Ingå. Museet tar vara på och förmedlar berättelser om tiderna före, under och efter Porkalarentesen 1944-1956 då Degerby utgjorde en del av det sovjetiska arrendområdet. Efter besöket i Degerby fortsätter vi till Svartå Slott. Vi bekantar oss med både parken och det vackra slottet. Dagen avslutas med middag på Slottskrogen.

Anmälning kan göras till klubbhövdingen eller på Klubbens hemsida.

Kräftskiva på Brändö Seglare onsdagen den 26 augusti klockan 18.30

I år ordnas Klubbens kräftskiva igen på Brändö Seglare. Transport från klubbhuset klockan 18.00. Förhandsanmälan skall göras till klubbhövdingen eller via Klubbens hemsida.

Anmälan skall bekräftas genom inbetalning av 90 euro till Klubbens konto Aktia FI92 405 511 100 051 09 senast den 19 augusti.

Nordiskt möte i Helsingfors framskjuts till år 2021

Slottsbal avec i Reval ordnas den 3 oktober på kejsarinnan Katarina I:s slott.

Den traditionella slottsbalen i högtidsdräkt ordnas av Svenska Klubben i Reval. Tilläggsinformation via klubbhövdingen och via facebook "Revalska slottsbalen".

Takrenoveringen



Klubbens intendent Jochum Andersin (text & foto) meddelar att Klubbhusets takrenovering fortskrider som planerat.

Inga nya eller gamla fuktskador har hittills uppdagats. Några mindre konstruktionsfel rättas till, men i övrigt ser det bra ut. Takfilten är kvar och i gott

skick. Allting är regnskyddat tack vare den goda gamla filten och nya plåtsektioner. Inget trävirke som blir kvar har blivit vått. De plankor som finns under filten tycks vara original, eftersom det är bastanta tätvuxna plankor i gott skick.

Svenska Klubben i Helsingfors r.f.

Berättelse över verksamheten år 2019

Styrelsen för Svenska Klubben i Helsingfors r.f. avger härmed sin redogörelse över Klubbens 140:e verksamhetsår, 2019.

Allmänt

Svenska Klubben i Helsingfors erbjöd medlemskåren 56 aktiviteter under år 2019 mot 55 året innan. Antalet registrerade deltagare uppgick till 1647 mot 1564 året innan.

Klubbens utbud av aktiviteter är betydande med beaktande av att det är en svensk förening i huvudstaden driven av frivilliga krafter, ingen är arvoderad. Traditionen med onsdagarnas klubbafnär och fredagslunch tredje fredagen i månaden består. En onsdag i månaden har årligen återkommande temaprogram. Lucialunchen samlar flest deltagare, 172 herrar år 2019 då luciainsamlingen uppgick till 6 555 €. Under hösten intogs också traditionell jackettlunch. Bjälklagets kroppåskanna hör till höstens program – samlingen där Klubben tackar sina donatorer och långivare i medlemskåren som stöder främst underhållet av Klubbens historiska fastighet. Medlemmar med damer samlas vartannat år till middag och spex i regi av Spexorden Svarta katten inom Sällskapet MM, vilket i och med samlingen 2019 kan sägas ha blivit tradition. Under sommaren är Klubben stängd.

Verksamheten koncentreras till klubb-

huset vartill Klubben traditionellt gör en kulturresa i Finland på våren – Lovisa med omgivningar under berättelseåret – och utomlands på hösten – Nordirland och Irland under berättelseåret. Medlemmarna erbjöds även möjlighet att resa till Wien för festligheter vid årsskiftet och till Tallinn för Revalska slottsbalen i regi av Svenska Klubben i Reval. Nordiskt möte begicks i Åbo. Vårvintern var det Klubbens tur att besöka Åbo och gästa Svenska Klubben i Åbo, som verkar i nya lokaler. Samtidigt besöktes Åbo Akademi.

Efter att Klubbens krögare Royal Ravintolat blivit en del av börsbolaget NoHo Partners aktualiserades frågan om restaurangverksamheten i klubbhuset. I Slutorden i Klubbens berättelse över verksamheten 2018 redogjordes redan för bakgrunden till restaurangverksamhetens övergång till Theron Group, som tillträdde den 1 februari 2019. Övergången gick smidigt och kökets kvalitet har fått erkännande. Samarbetet har varit gott. Puben vid Elisabetsgatan stängdes och i ett samarbete mellan Sällskapet MM och Akademiska Sångföreningen hyrdes lokalen ut till sistnämnda förening i gott samförstånd med Klubben, som blev ensam hyresvärd för krögaren Theron Group.

Bytet av krögare föranledde även byte av husets viner, som valdes vid en prov-

smakning vid bliñaftonen. Husets champagne, som ska förgylla Klubbens 140 års jubileum 2020, valdes efter noggrann röstning vid första klubbafnaten efter högsommaren.

Den tilltänkta renoveringen av klubbhusets tegeltak uppskötts till år 2020 och är numera finansierad tack vare stöd från Stiftelsen Tre Smeder, Hélène och Walter Grönqvists Stiftelse samt Bjälklaget.

Klubben lät tillverka en gåvoartikel – inramad teckning av klubbhuset efter Birger Selin – att begagnas vid större uppvaktningar. De första tavlorna överläts till Svenska Klubben som verkar i Vasa vid dess 100 års jubileum och till The Royal Bachelors' Club i Göteborg vid dess 250 års jubileum.

Klubbens mångåriga programansvariga Henrik Hultin förlänades Klubbens gyllene förtjänsttecken för sin bärande insats – styrelsemedlem sedan 1996, vice ordförande sedan 2013 och klubbhövding sedan 2000.

Programmen

Under verksamhetsåret 2019 ordnades nedan angivna program för Klubbens medlemmar. Henrik Hultin svarade i egenskap av klubbhövding för programhelheten assisterad av biträdande klubbhövding Henrik Creutz. Hedersmedlemmen Magnus Ståhlberg svarade för programmet på Flugans vänner. Inom parentes anges antalet registrerade deltagare.

09.01 Snaps, öl, korv i klubbhuset tillsammans med Sällskapet MM (95)

- 16.01 LTC Toomas Uustal, Estlands försvarsattaché i Finland. "Estonian defence" (föredraget på engelska) (21)
- 18.01 Flugans vänner lunch med anförande av Sällskapet MM:s ordförande Kimmo Norrena: "Sällskapet MM, igår och idag" (11)
- 23.01 VD Georg Henrik Wrede, Samfundet Folkhälsan: "Folkhälsan, hur uppnå det goda livet - i livets alla skeden?" (22)
- 30.01 Ambassadör Åge B. Grutle, Kongelig Norsk ambassade: "Utvecklingstrekk i forbindelsen mellom Norge og Finland" (23)
- 06.02 Författaren Carina Wolff-Brandt presenterade sin bok: "Piga, klockare, inhysing, lots – skärgårdsöden 1669–1809" (16)
- 13.02 Stor bliñafton med vinprovning i nya krögarens regi (57)
- 15.02 Flugans vänner lunch med anförande av ordförande i Helsingfors Börsklubb Finn Wardi "Börsklubbens framtid" (14)
- 20.02 Förbundsordförande Ole Norrback, Svenska pensionärsförbundet "Äldre och klokare" (28)
- 27.02 VD Lauri Veijalainen, Stockmann Abp "Aktuellt inom Stockmann – digitalisering och övriga projekt" (46)
- 02.03 Spexorden Svarta Katten inom Sällskapet MM förevisade spexet "Bonden Paavo eller Högt bland Kemijärvis moar". Klubbmedlemmar med damer samlades först till middag i klubbhusets spegelsal (83)

- 06.03 Klubbafton (9)
- 07.03 Klubben besökte Svenska Klubben i Åbo. Besök på Åbo Akademi, rektor Mikko Hupa, kansler Ulrika Wolf-Knuts. Middag på Svenska Klubben i Åbo i Bassihuset med föredrag av journalisten Mikael Sjövall "Estlands svenskbygder" (30)
- 13.03 Årsdag. festföredrag av riksarkivarie, ordenskansler Jussi Nuorteva, Riksarkivet "Finlands ordnar 100 år". Klädsel smoking (30)
- 15.03 Flugans vänners lunch med anförande av ambassadör, klubbroder Christer Michelsson "Litauen, dess aktuella utrikes- och inrikespolitik. Finlands och Litauens relationer" (18)
- 20.03 Teaterchef Joachim Thibblin, Svenska Teatern "Vår svenska nationalscen" (22)
- 27.03 Årsmöte (19)
- 03.04 Valdiskussion med klubbaktiva kandidater i riksdagsvalet. I panelen Anders Adlercreutz, Fred Granberg, Marcus Rantala och Henrik Wickström. Diskussionen leddes av Niclas Lönnqvist (39)
- 10.04 Klubbens nya restauratör Oy Theron Group Ab presenterade sig med Tero Blom i spetsen och köksmästaren samt cateringansvarige Timmy Blom, direktören för restaurangverksamheten Katriina Lehtonen ävensom de ansvariga i klubbhuset restaurangchefen Kristian Meurman och kökschefen Sami Engström (24)
- 17.04 Påskalamm och äggtoddy (33)
- 24.04 Docent Mikael Wigell, Utrikespolitiska institutet UPI. "Hybridpåverkan och demokratins sårbarhet" (25)
- 26.04 Flugans vänners lunch med anförande av klubbroder Jukka Karhunen under rubriken "Atombombens anatomi" (17)
- 08.05 Stor sparrisafton (35)
- 15.05 Klubbafton tillsammans med europaparlamentariker Nils Torvalds. "Aktuellt inom EU och Brexits följderna för Nordirland". Klubbhövdingen informerade om Klubbens höstresa till Nordirland (45)
- 22.05 Utfärd till Lovisa. Besök på Malmgård slott och lunch på bryggeriet, värdar klubbbröderna Johan och Henrik Creutz. Besök på Rådhuset i Lovisa, värd stadsdirektör, klubbroder Jan D. Oker-Blom. Besök på Ragnar Nordströms villa – Överstens slott, som genomgår en omfattande renovering. Middag på Degerby Gille tillsammans med gillemedlemmar (45)
- 29.05 Klubbafton (10)
- 05.06 Klubbafton (10)
- 12.06 Traditionell säsongavslutning med samovar (50)
- 21.08 Säsongstart på Klubben med surpris, dvs. val av klubbchampagne (16)
- 29.08 Kräftska på Rönnskär (61)
- 04.09 Klubbafton (6)
- 05-06.09 Nordiskt möte i Åbo arrangerat av Svenska Klubben i Åbo (17)
- 11.09 Klubbafton (11)
- 14.09 Slottsbal avec å kejsarinnan Katariinas slott i Reval. Arrangör Svenska Klubben i Reval (5)
- 18.09 Surströmmingsafton under ledning av Strömmingsakademien med inledande trubadur (23)
- 20.09 Flugans vänners lunch med anförande av docent Mikael Mattlin. "Kina vs Trump" (13)
- 25.09 Besök på Riksarkivets utställning Finlands ordnar 100 år. Vård för besöket specialforskare John Strömberg. Middag på Klubben (29)
- 02.10 Klubbafton (9)
- 09.10 Viltafton. Direktör Claes Björkstén, SAKO, berättade om jaktvapen (34)
- 12-15.10 Klubbens resa till Irland och Nordirland (36)
- 16.10 Ing. Carl-Magnus Fogelholm. "Konni Zilliacus – Patriot i ofärds-åren" (19)
- 18.10 Flugans vänners lunch med anförande av generalsekreterare, klubbroder Henrik Wilén under rubriken "Meningen med Nordenföreningen - 100 år av nordism" (14)
- 23.10 CEO Carl-Gustaf Rotkirch, Helsingfors Shipyard Oy. "Ny start för Helsingforsvarvet - igen!" (30)
- 30.10 Biskop Bo-Göran Åstrand, Borgå stift. "Behövs kyrkan i dagens föränderliga samhälle?" (32)
- 01.11 Jackettlunch med föredrag av jur.kand. Lauri Juhani Ståhlberg. "Min farfar president K. J. Ståhlberg". Medlemmar från Helsingfors Börsklubb, Svenska Klubben i Reval samt Tampereen Sakettiklubi inbjudna (21)
- 06.11 VD Stefan Björkman, Föreningen Konstsamfundet. "Konstsamfundet; guldkant och vardag på svenska i Finland" (27)
- 13.11 Gåsmiddag "Passar öl till annan gås än smörgåsen?" a la Theron (54)
- 15.11 Flugans vänners lunch med anförande av församlingspastorn, klubbroder Mikael Busck-Nielsen. "Kortare & roligare - glimtar från prästvardagen" (17)
- 20.11 Klubbafton (12)
- 27.11 Introduktionsmiddag – vice ordförande Henrik Hultin presenterade Klubbens verksamhet speciellt för nya medlemmar (22)
- 02.12 Bjälklagets kroppspåkanna (34)
- 04.12 Professor emeritus, klubbroder Mats Brommels, Karolinska Institutet. "Liv i liket – nya tag eller återställare i social- och hälsovården" (20)
- 11.12 Klubbafton (9)
- 14.12 Lucialunch (172)
- 18.12 Förvaltningsmöte med bildspel från Nordirland (18)
- 28.12-1.1.2020 Nyår i Wien med nyårskonsert med Wienerfilharmoniker på Musikverein (9)
- Klubben har under året erbjudit 56 aktiviteter för sina medlemmar. Aktiviteterna under året lockade 1647 registrerade deltagare mot 1564 år 2018 med 55 aktiviteter, 1732 år 2017 med ävenså 55 aktiviteter, 1724 år 2016 med 54 aktiviteter, 1640 år 2015 med 52 aktiviteter och 1565 år 2014 med 50 aktiviteter.

Resorna

Sommarutfärden till Malmgård och Lovisa
Klubbens sommarutfärd gick till Lovisa. Besöket på Malmgård i Pernå inleddes med en färdsup på trappan varefter vi bekantade oss med slottet under ledning av klubbbröderna grevarna Johan och Henrik Creutz. Efter rundvandringen på det imponerande slottet intogs lunch på bryggeriet givetvis med Malmgårds öl och snaps. Resan fortsatte till Lovisa och en kort guidad tur i staden och fästningsverken. Stadsdirektören och klubbrodn Jan "Didde" Oker-Blom hade inbjudit oss till stadshuset. Han berättade om stadens utmaningar och möjligheter och även om sin farmorsfar, jägaröversten Ragnar Nordström. Ragnar Nordström har haft en stor betydelse för stadens utveckling under 1900-talet, bland annat som skeppsredare. Efter besöket på stadshuset fortsatte vi tillsammans med Didde till Ragnar Nordströms villa – överstens slott, som Didde införskaffat och nu håller på att totalrenovera. Huset har stått obebott över 30 år allt sedan Ragnar Nordström dog 1982. Renoveringsarbetet var ännu långt ifrån färdigt men enligt Didde ska allt vara klart 2020. Dagen avslutades med trevlig middag på Degerby Gille tillsammans med gillemedlemmar som underhöll med finurliga snapsvisor.

Nordiskt möte i Åbo

Svenska Klubben i Åbo stod värd för arrangemangen. Med åboländsk gästfrihet mottogs närmare 120 delegater från klubbarna; Det Norske Selskab, The Royal Bachelors' Club, Sällskapet, Nya

Sällskapet, Svenska Klubben i Helsingfors, Helsingfors Börsklubb och Svenska Klubben i Reval. Styrelseordförande Henrik Karlsson välkomnade och förevisade stolt gästerna de nya och fräscha lokalerna i Bassihuset vid Aura å. Genom skickligt agerande har Svenska Klubben i Åbo lyckats med att framgångsrikt omdisponera utrymmena i den ärevördiga Svenska Gården i Åbo. Mysiga sällskapsrum med tillgång till restaurang resulterade omedelbart i trevlig samvaro. Vid Get together-partyt onsdag kväll den 4 september presenterades ett digert program för de inkommande dagarna. Programmet innehöll allt från golf, segling och bridge, till presentationer av Åbo Akademi och Stiftelsen för Åbo Akademi, Åbo Båtvarf samt Mayer Werft. Programmet skulle ha varit nog så tungt om inte arrangörerna insett värdet av att varva det hela med avkopplande luncher och smakliga middagar. Tyvärr kunde arrangörerna inte påverka vädrets makter, varför den tilltänkta seglingstävlingen måste inhiberas på grund av hårda vindar. Bridgespelarna och golfarna lät sig ej påverkas av detta. Stolt tog respektive tävlingsdeltagare emot välförtjänta pris vid middagen torsdag kväll. Fredagen reserverades för besök på Meyer Werft Turku och för en maritim ångbåtsfärd med s/s Ukko Pekka med avgång från Nädendal med destination Aura å, Martinsbron. Resan innehöll spännande strandhugg på gammal lotsstation och trots sjögång hölls delegaternas mod uppe av lämplig tillgång på mat och dryck. Som vi alla kan förstå var delegaterna röda om kinderna och glada i hägen

då den avslutande festmiddagen inleddes på restaurang Bassi i anslutning till klubblokalerna. Mezzosopranen Essi Luttinen förgyllde ytterligare tillvaron. Henry Wiklund välkomnade Nordiskt möte till Helsingfors 2020 då Helsingfors Börsklubb fyller 110 och Svenska Klubben i Helsingfors 140 år eller sammanlagt 250 år! Igen ett väl genomfört Nordiskt möte avslutades i sann nordisk stämning.

Slottsbal i Reval

Tack vare vår vänklubb i Reval hade vi för andra gången tillgång till "kejsrerlig bal" på Slottet Katharinenthal i Reval. Ordförande Anders Hedman hade gjort sitt yttersta för att så nära som möjligt erbjuda gästerna en fläkt av kejsrerlig prakt. I slottssalarna dansades polonäs varvat med vals och skönklingande musik som flätade sig in bland balklänningar och herrarnas dekorerade bröst. Med stor värdighet hedrade Finlands och Sveriges ambassadörer balen med sin närvaro. Bland den stiliga festpubliken på närmare sjuttio personer kunde en handfull par från Finland skönjas. Efter en tre rätters välkomponerad middag följde auktion på rara och unika viner. Balen efterföljdes av folkligare nöjen i den före detta banksalen Valbank i centrala Reval.

Höstresan till Nordirland

I klubbens höstresa till Nordirland och Irland deltog 36 klubbmedlemmar. Första länken i resan var med Finnairs flyg från Helsingfors till Dublin. Förväntningarna inför resan höjdes i flygplanet, då kaptenen speciellt önskade

Svenska Klubbens medlemmar en angenäm resa.

Brexit och situationen på Nordirland var huvudintresset för resan och därför var det motiverat att korsa gränsen mellan de två delarna av ön. Vi var medvetna om att gränsen inte längre är markerad, och det fick vi uppleva. Busschauffören vek av från motorvägen mellan Dublin och Belfast för att vi bättre skulle få en uppfattning om var gränsen kan tänkas gå. Vi såg ett dike mellan två ägor, och där kunde man föreställa sig att gränsen går. Chauffören pekade på en skåra i asfalten där bussen stannat. Här gick gränsen – för asfalten söderut svarade Irland och norrut Nordirland. Selfiefotografering vidtog med fötterna på bägge sidor av gränsen.

Innan vi kom fram till den omarkerade gränsen gjorde vi en avstickare till besökscentret för slaget vid Boyne. År 1690 besegrade Wilhelm av Oranien Wilhelm III av England och en protestantisk här den katolske kungen Jakob II av England och hans här i Boyne. Resenärerna överraskades av en buss med medlemmar från Svenska Klubben i Åbo, som ävenså gjorde en resa i trakten. Den hemlighållna träffen hade överenskommit i samband med Nordiskt möte i Åbo. Gemensam färdsup intogs på stående fot i glad förbrödring.

Motsättningarna mellan katoliker och protestanter samt slitningar i förhållandet till England har präglat Irlands historia. År 1801 bildades Förenade kungariket Storbritannien och Irland. Detta fungerade fram till år 1927. Den södra delen av ön bildade en irländsk fristat, som dock

var en del av Samväldet. Denna del blev sedan staten Eire (Irland). Sex grevskap i norr bildade år 1921 Nordirland, som hölls kvar i det brittiska samväldet. Under gruppens avslutande lunch på puben JW Sweetman i Dublin kunde vi ta del av fotografier från frigörelsekampen.

Alla övernattningarna på Irland skedde på samma hotell i Belfast. I Belfast blir vi påmind om motsättningarna mellan katoliker och protestanter. De murar som byggdes upp mellan protestantiska och katolska kvarter under oroligheterna, som började år 1969 och höll på ett par decennier, finns bevarade.

I Belfast besökte vi det imponerande Titanic-museet. Detta finns på den plats där Titanic byggdes i börja av förra seklet och man fick, då man slussades runt i mindre vagnar i en konstruerad del av det ursprungliga varvet, ta del av hantverkarnas arbete. Hela museet gav en god överblick över fartygets tillkomst och tragiska öde. Det fanns även tid att göra pubbesök och en kväll bekantade vi oss med den irländska sångtraditionen. Några klubbmedlemmar blev instruerade i irländsk folkdans och hade ett bejublat uppträdande inför gruppen.

I programmet ingick en utflykt till världsarvet The Causeway på den norra kusten. Kusten erbjuder natursköna vyer, samt ett område med 40 000 hexagonala basaltpelare, som bildats vid ett underjordiskt vulkanutbrott. Skottland finns inom synhåll från den norra kusten av Nordirland. Under utflykten besökte vi landets äldsta destilleri, Old Bushmills Destillery.

Inför avfärden från Belfast besökte vi Finlands honorärkonsulat i Belfast. Vi

träffade honorärkonsul Ms. Tina MacKenzie, som är företagare och som är politikansvarig i Nordirlands småföretagarförbund The Federation of Small Businesses (FSB). Då MacKenzie blev honorärkonsul för Finland hade hon inte besökt Finland, men hon hade intresse för och kontakter i Finland. MacKenzie har goda politiska nätverk och har goda kontakter till regeringspartiet i London. Hon målade upp en vision om att Nordirland kunde bilda en avancerad ekonomisk zon som under alla omständigheter skulle underlätta transporten av varor till och från det övriga Samväldet. Hennes inledning och diskussionen väckte stort intresse. Researrangör var Axtours i Mariehamn.

Nyår i Wien med nyårskonsert

Det var ett exklusivt sällskap på 9 personer som begav sig till forna Habsburgarnas huvudstad Wien för att inta det nya decenniet 2020. Det blev en synnerligen lyckad resa med konst och kultur varvad med historia och musik från den Habsburgska eran vars omfång idag är svårt att fatta. Under fyra dagar hann vi med operett, Czardasfurstinnan, på Volksoper, besök på sommarslottet Schönbrunn, en museirunda på Kunsthistorisches Museum – ett grandios palats där rummens utsmyckning nästan överträffade den digra konstsamlingen – utfärder till Mayerling där kronprins Rudolf tog sitt och älskarinnan Maria Vetseras liv på sitt lilla jaktstolt. Klostret Heiligenkreutz och ett besök i staden Baden där bland annat Beethoven bott gjordes och kvällen avslutades med vin och musik på Heuringen

krog på promenadvärd från hotellet. Det rätt kyliga och blåsiga vädret kurerades med gluewein och punch som fanns till salu på alla kvarterstorg. Grande final blev nyårsaftonen med nyårskonserten och Wienerfilharmonikerna på Musikverein samt nyårsbalen på Habsburgarnas grandiosa slott Hofburg som ligger mitt i Wien. Innan dess på förmiddagen hade vi bekantat vi oss med en föreställning av de berömda Lipizzanerhästarna på spanska ridskolan. Fullt utrustade i smoking och damerna i lång klänning begav vi oss slutligen till Wiens äldsta världshus Grieschenbeils med anor från 1400 talet. Så det blev en lång dag som slutade tvåtiden på morgonkvisten. Resan ordnades av Axtours i Mariehamn.

Information och kommunikation

Annonsering, programkort, hemsida, facebookgrupp, e-post

Klubben informerade om programmen genom måndagsannons i HBL. Tre gånger per år tillsändes alla medlemmar det gula programkortet. Henrik Hultin svarade för nämnda information.

På nätet upprätthåller Klubben en aktiv hemsida – www.klubben.fi – administrerad av Henrik Creutz. Ant Simons från Webbhuset står för de tekniska lösningarna. Utöver kontaktinformation innehåller den allmänna delen av sidan en beskrivning av både Klubbens och klubbhusets historia. Klubbens alla tidigare och även nuvarande ordförande finns avbildade och kort beskrivna på hemsidan. På sidan hittas även information om kommande program och resor.

Hemsidan innehåller en sluten med-

lemssida som kan nås via lösenord. På medlemssidan finns medlemsförteckningen och verksamhetsberättelsen samt Klubbens stadgar och blanketten för ansökan om medlemskap. Sidan innehåller information om Bjälklaget, vänklubbbar, utensilier med mera. Den slutna medlemssidan har även ett digert fotogalleri med bilder från olika resor och evenemang.

Utöver detta upprätthåller Klubben en sluten facebookgrupp som administreras av Rabbe Sittnikow. Gruppen omfattade 178 herrar, även samtliga styrelsemedlemmar och funktionärer. Facebooksidan fungerar som en snabb kanal för information om program samt som ett diskussionsforum för medlemmarna.

Klubben har under året tagit i bruk direkt e-post till medlemmar gällande snabb information. Klubben har för tillfället tillgång till 350 e-postadresser. Klubben uppmanar medlemmarna att meddela registratören den korrekta e-postadressen och att även i övrigt uppdatera adressuppgifterna för att erhålla aktuell information om Klubbens verksamhet.

Svenska Klubbens Meddelanden

Meddelandenas 59 årgång utkom med tre nummer med ett sammanlagt sidantal av 68 sidor (2018: 64 sidor), allt i färgtryck. För utgivandet svarade chefredaktören Henrik Degerman. Annonserna anskaffades av Carl-Johan Hindsberg och fotona av bland andra Peter Edgren. Layouten gjordes av Rabbe Sandelin, Sandelinmedia, och tryckningen av Whyprint. Upplagan var 750 exemplar. Tidningens

ekonomi sköts i samband med Klubbens ekonomi.

I varje nummer har nya medlemmar hälsats välkomna. Ordföranden har ordet förmedlar aktuellt från Klubbens verksamhet. Kolumnisten Canarius har fortsatt att glädja läsarna med kommentarer och aktuella synpunkter. Klubbhövdingen har stått för framtidsbulletinerna. Den nye krögaren Tero Blom har intervjuats. En stor del av spaltutrymmet har upptagits av rikt illustrerade resekrönikor. Nedslag från klubblivet och klubbhuset har fått sin viktiga plats.

Medlemmar

Vid verksamhetsårets utgång var antalet medlemmar 661, varav 463 årsmedlemmar och 198 ständiga medlemmar. Medelåldern var 63 år. De under år 2019 inballoterade medlemmarnas antal var 25.

De nya medlemmarna är följande: Petteri Andrejev, Richard Blomqvist, Ulrik Danneskiold-Samsoe, Jonas Eiring, Dan Engström, Walter Estlander, Fredrik Gamst Nielsen, René Gothoni, Tony Holmström, Henrik Ilmoni, Kristian Meurman, Robin Michelsson, Fredrik Palmén, Niklas Rosenberg, Arthur Savander, Patrik Schroeder, Thor Sigurdsson, Rasmus Sinnemaa, John Strömberg, Tomi Ståhlberg, Anders von Bell, Henrik Wickström, Tom Wiklund, Folke Wiktröm och Georg Henrik Wrede. Styrelsen hälsar de nyanslutna välkomna.

Under året avled 14 medlemmar. Klubben hedrar minnet av Jan Clayhills, Lars Collén, Fahle Cronstedt, Harry

Helenius, Edvin Ikäheimonen, Boris Kock, Mats Kockberg, Fredrik Pelin, Håkan Poppius, Christian Saurén, Carl-Gustaf Spåre, Rabbe Starck, Willy Staudinger och Clas-Håkan Wigell. Under året lämnade 11 medlemmar Klubben på egen begäran.

Patrik Lerche har svarat för medlemsregistret i samarbete med Bokföringsbyrå Tärnan Ab.

Bjälklaget

Svenska Klubbens Bjälklag inrättades år 1984. Bjälklagets främsta uppgift är att fungera som en finansieringskanal för Klubbens medlemmar vid förädling och renovering av det för finländska förhållanden unika klubbhuset. Klubben är ofta hänvisad till utomstående finansiering – understöd från stiftelser och andra fonder – vid reparationer i klubbhuset. Det är värdefullt att kunna visa på den självfinansiering Bjälklaget står för vid ansökan om understöd.

Medlem som till Klubben lånar eller donerar 1 000 euro upptas i Bjälklaget och benämns bjälke. Bjälklagets grader är bjälke, dubbelbjälke, storbjälke, ås, takryttare, takryttare silver, takryttare guld och skorstensfejare. Varje grad "kostar" 1 000 euro (under marktiden 5 000 FIM). Bjälklaget fick under året motta nitton bjälkinsatser. Fyra klubbmedlemmar är nya bjälkar – Göran Backman, Christian Borenus, Fred Packalén och Jarl Waltonen.

Namnen på bjälkarna uppförs på Bjälktavlan i klubbväningen. De nulevande bjälkarna inklusive juridiska personer och kotterier är 89 till antalet. Av

bjälkinsatserna har över 90 procent på långivarnas initiativ omvandlats till donationer. Bjälklagets insats för Klubben uppgick i slutet av 2019 till 351 460,43 euro efter överföring av 2019 års bjälkinsatser till bjälkfonden.

Klubben tackade bjälkarna i Bjälklaget vid den traditionella kroppåskannan måndagen den 2 december 2019 med ärtsoppa, punsch och plättar. Bjälklagets arbete administreras av bjälkmästaren Henry Wiklund och bjälkskrivaren Patrik Lerche.

Kotterier

Kotterierna inom Klubben har varit fortsatt aktiva även under år 2019.

Torsdagsvännerna är Klubbens äldsta fortfarande verkamma kotterier bildat under andra världskriget med motiveringen att torsdagen då var den enda dagen i veckan man fick äta kött på krogarna. Torsdagsvännerna sammankommer regelbundet till middag på Klubben.

Valhalla sällskapet med anor som sträcker sig till 1780-talets Sveaborg etablerade sig på Klubben år 1972 på initiativ av dåvarande klubbhövdingen Holger Wikström. Sällskapet sammanträder en gång i månaden.

Jackettklubben grundad på "skräddarbaron" Eirik Cronstedts 85-årsdag den 3 december 1996 strävar till att främja användningen av jackett vid festligare tillfällen. Jackettklubben sammankommer två gånger per år och praxis är numera att Klubbens medlemmar samlas till särskild lunch i jackett varje höst. Jacketten har även blivit ett allt mera frekvent begagnat plagg vid Klubbens lucialunch.

Strömmingsakademien har fortsatt sin verksamhet med att provsmaka och utvärdera stekta strömmingar på huvudstadens krogar, som upptar denna delikata rätt på sin meny. Med hänvisning till miljömyndigheternas vädjan att äta mera inhemsk fisk, som är en positiv miljögränning och gagnar Östersjön, har akademien utmanat klubbbröderna att delta i miljötalkot och äta mera strömming!

Vid *ungdoms- och barnborden* samlas klubbmedlemmar i samhörighet under sina bordsstandar. Barnbordets medlemmar strålar traditionellt samman vid lucialunchen då totalt ett åttiotal herrar samlades på klubbväningen.

Utöver dessa kotterier verkar inom klubbhusets ramar också andra sammanlutningar med olika kopplingar till Klubben, Sällskapet MM och det svenska Helsingfors.

Vänklubbar

Klubben har sedan många år tillbaka ett nät av inhemska vänklubbar – Svenska Klubbarna i Björneborg, Borgå, Ekenäs, Jakobstad, Tammerfors, Vasa och Åbo samt Sällskapsklubben i Gamlakarleby och Degerby Gille i Lovisa. Svenska Klubben som verkar i Vasa uppvaktades av vice ordförande vid dess 100 års festlighet.

Klubben hade vänklubsstatus med följande utländska klubbar:

Sällskapet i Stockholm, *The East India Club* i London, *Svenska Klubben i Paris – Cercle Suédois*, *The Royal Bachelors' Club* i Göteborg, *Nya Sällskapet* i Stockholm och *Norske Selskab* i Oslo. *Svenska klubben i Reval* är ävenså

en samarbetande klubb, vars medlemmar är välkomna att besöka våra evenemang. Den arrangerar årligen en slottsbal till vilken våra medlemmar är välkomna.

The Royal Bachelors' Club uppvaktades av Klubbens presidium vid dess 250 års festligheter.

Vänklubsstatus innebär att Klubbens medlemmar har tillträde till ovannämnda klubbar samt att medlemmar av vänklubbarna har tillträde till Svenska Klubbens i Helsingfors tillställningar. Vissa utländska klubbar förutsätter introduktionsbrev av Klubben. Dylika utfärdas av klubbhövdingen eller sekreteraren. Tryckta bulletiner från flera av vänklubbarna framläggs i lärummet i klubbvåningen.

Utensilier

Medlemmarna kunde glädja sig åt att Klubben hade ett stort sortiment utensilier, populärt även kallade "prylar". Det fanns klubbmärke i förgyllt silver, manschettknappar i brons och silver samt förgyllt sterlingsilver – alla med klubbemblemet. Emaljen i dem var blå. Därtill fanns röda, blå och silvergrå slip-sar, röda och svarta flugor samt röda och blå ficknäsdukar. Försättningsvis finns gratulations- och kondoleansadresser. Utensilier som tagit slut har beställts till. I vitrinen i tredje våningens korridor finns samtliga utensilier utställda. Ansvarig för utensilierna var Mikael Westerbäck.

Klubbhuset

Restaurangen

Restaurangverksamheten i klubbhuset har varit uthyrd sedan senare hälften av 1970-talet. Den fjärde restauratören Oy Theron Group Ab tillträdde den 1 februari 2019 på samma villkor som företrädaren Royal Ravintolat. Klubbens alla tre våningar i klubbhuset disponeras av hyresgästen som driver verksamheten under namnet restaurang Svenska Klubben. Villkoren vid serveringen på Klubbens evenemang är definierade i hyresavtalet. Samarbetet har löpt bra. Den nya restauratören drev också uteserveringen i Elisabetsskvären, vilket livade upp parken efter avbrottet och mottogs med glädje av omgivningen.

Samarbete med Sällskapet MM

Fastigheten förvaltas i samarbete mellan Svenska Klubben i Helsingfors, som äger 80 procent, och Sällskapet MM, som äger 20 procent av fastigheten. En fastighetsförvaltningskommission verkar som styrelse med två företrädare från båda föreningarna, Klubbens företrädare fungerar som ordförande. Klubbens funktionärer fungerar som disponent och ekonom.

Styrelserna och ledande funktionärer i Klubben och MM träffas till en årlig överläggning under vintern. År 2019 stod MM värd för träffen där främst frågor kring den gemensamt ägda fastigheten, klubbhuset, dryftades. MM nyttjade sin option att från början av 2019 ta publikalen vid Elisabetsgatan i bruk. I lokalen inrättades Akademiska Sångföreningens klubblokal med MM som hyresvärd. Den

oförändrade restauranghyran tillföll efter denna omställning i sin helhet Svenska Klubben i Helsingfors. Diskussioner fördes även om dispositionen av källaren och behov av lager och kontor för föreningarna vid Elisabetsgatan.

Vad gäller verksamheten fortsätter MM att medverka vid Klubbens Snaps, öl och korvafest, vartill Klubben organiserar besök med damer på MM:s spex i regi av Spexorden Svarta Katten med föregående middag i klubbhusets festvåning.

Huset

Under verksamhetsåret 2019 gjordes inga grundrenoveringar i byggnaden. Underhåll av byggnaden var årets tema. Den moderniserade ventilationen fungerade väl och hittade sin form och sina inställningar under året. Värmsystemet fungerade också enligt planerna och uppvärmningen av byggnaden var jämn. Vatten- och avloppssystemet upplevde heller inga störningar. Taket låg lugnt på byggnaden utan större ingrepp. Ursprungliga planen år 2019 var att renovera tegeltakssidan men på entreprenörens begäran uppsköts projektet till våren 2020, vilket även gav Klubben nödvändig möjlighet att stärka finansieringen av renoveringen. Gårdens nya plåttak har fungerat klanderfritt.

Kökets två gamla kylrum konstaterades vara i skriande behov av förnyande. Arbetet påbörjades vid juletid och stod färdigt några veckor senare. I slutet av året fastslogs tidtabellen för renoveringen av tegeltaket med början i månadskiftet mars/april 2020.

I samband med byte av hyresgäst och

efter att Folksam skadeförsäkringsbolag uppgått i Fennia Skadeförsäkring Ab granskades och uppdaterades försäkringsskyddet.

Inventarier

Vad inventarierna beträffar, har verksamheten i det stora hela förlöpt väl under det första året med den nya krögaren, som inledde sin verksamhet i februari 2019. Efter krögarbytet samt Sällskapet MM:s och Akademiska Sångföreningens behov av lager har källarutrymmena varit överbelastade och den under 2019 påbörjade källarröjningen fortsätter. Utöver klubbverksamheten har lokalerna även för övrigt fortsättningsvis varit i flitig användning, vilket naturligtvis betyder ökat slitage. Föremålens (stolar, bord, mattor etc.) placering i gemaken varierar på grund av att de flyttas till olika utrymmen enligt restaurang- och klubbverksamhetens behov. Slitna trappmattor från baren upp till festvåningen förnyades i början av året.

Klubbens överenskommelse med krögaren lägger ansvaret att hålla restauranglösöret i användbart skick på restaurangen. I några fall har lösningen varit den, att krögaren kan ersätta trasiga föremål, exempelvis stolar, med motsvarande brukbara från sitt eget förråd. Skadorna på Klubbens egendom har varit små och det har inte funnits fog för att yrka på ersättning från försäkringsbolaget. Nya krögarens personal har dessutom visat intresse att själv fixa smärre skador enligt intendents önskemål. Veikko Kantola fungerade som intendent.

Ekonomi

Klubbverksamhetens ekonomi

Strävan är att i första hand finansiera verksamheten med medlemsavgifter, medan fastighetens löpande kostnader finansieras med hyresintäkter och reparationer med understöd och bjälkinsatser. Strävan för fastighetens del är utmanande och underskottet kännbart. Till underskottet bidrar avskrivningar.

Kostnaderna för den ordinarie klubbverksamheten uppgick till 82 638 euro (2018: 67 914) och täcktes till mindre del av deltagaravgifter, annonsintäkter och försäljning av utensilier 22 764 euro (2018: 15 081). Medlemsavgifter och inskrivningsavgifter uppgick till 56 000 euro (2018: 56 120). Medlemsavgiften för årsmedlemmar var densamma som året innan, det vill säga 120 euro, medan inskrivningsavgiften uppgick till 160 euro.

Klubbhusets ekonomi

Hyresintäkterna från restaurangverksamheten uppgick till 89 337 euro (2018: 88 000).

De löpande kostnaderna för fastigheten – fastighetsskötsel, årsunderhåll, fjärrvärme, fastighetsskatt, fastighetsförsäkring, bevakning, administration – uppgick till 125 226 euro. Planenliga avskrivningar verkställdes på fastigheten 33 721 euro motsvarande 4 procent och på inventarier 3 486 euro. Därmed sjönk kostnaderna något till 162 432 euro (2018: 173 790). Sällskapet MM:s andel av kostnaderna uppgick 2019 till 18 646 euro. Tidigare gjorda reserveringar av understöd för klubbhuset upplöstes till

ett belopp om 37 239 euro, varefter underskottet för klubbhuset uppgick till 17 210 euro.

Understöd och resultat

Klubben mottog externa understöd för fastigheten av Stiftelsen Tre Smeder 90 000 euro och av Hélène och Walter Grönqvists stiftelse 25 000 euro. Dessa understöd reserverades i bokslutet för att tas i anspråk för takreoveringen 2020. Som sagt växte Bjälklaget med 19 000 euro. Styrelsen uttalar Klubbens varmaste tack till alla bidragsgivare.

Med beaktande av det ovan redovisade uppvisar året ett underskott om 6 988 euro (2018: underskott om 21 327).

Balansomslutningen uppgick vid utgången av året till 1 828 981 euro (2018: 1 676 747).

Styrelse och funktionärer

Styrelse

Kammarrådet Henry Wiklund, ordförande (2019, styrelsen 1984-, ordf. 2013-)

Ekonomie licentiat Henrik Hultin, vice ordförande (2017-2019, fr.o.m. 1996)

Regeringsrådet Veikko Kantola (2019-2021, fr.o.m. 2010)

Ekonomie magister Magnus von Knorring (2019-2021, fr.o.m. 2016)

Ekonomie magister Patrik Lerche (2018-2020, fr.o.m. 2002)

Ekonomie magister Wilhelm von Nandelstadh (2018-2020, fr.o.m. 2018)

Advokat Rabbe Sittnikow (2017-2019, fr.o.m. 2003)

Vid förvaltningsmötet den 18 december 2019 återvaldes Henry Wiklund till ordförande. Henrik Hultin och Rabbe Sitt-

nikow, som var i tur att avgå ur styrelsen, återvaldes för åren 2020-2022.

Styrelsen sammanträdde under året till 9 protokollförda möten.

Styrelsemedlemmarnas närvaro var följande: Wiklund 9/9, Hultin 8/9, Kantola 9/9, von Knorring 6/9, Lerche 6/9, von Nandelstadh 2/9, Sittnikow 3/9.

Utöver detta har styrelsen sammanträtt till ett strategimöte under vintern.

Varken styrelse eller funktionärer har lyft arvoden. De frivilligt arbetande avtackades på traditionell revisionsmiddag.

Funktionärer

Klubbhövding: Henrik Hultin

Sekreterare: lektor Henrik Litonius och systemspecialist Peter Edgren

Ekonom: Wilhelm von Nandelstadh

Nordiskt sändebud: Magnus von Knorring

Registrator: Patrik Lerche

Biträdande klubbhövding, www-redaktör: greve Henrik Creutz

Facebook-redaktör: Rabbe Sittnikow

Redaktör för Meddelanden: godsägare Henrik Degerman

Disponent: verkställande direktör Jockum Andersin

Intendent: Veikko Kantola

GDPR ansvarig: Rabbe Sittnikow

Utensilieansvarig: kammarrådet Mikael Westerback

Revisor och verksamhetsgranskare

Revisor var ekonomie magister Petter Lindeman, CGR, med revisionsamfundet PricewaterhouseCoopers Oy som suppleant. Verksamhetsgranskare var socionom Ben Idström med diplomingenjör Hans Wiljanen som suppleant.

Fastighetsförvaltningskommissionen

Rabbe Sittnikow (ordförande) och Wilhelm von Nandelstadh jämte Jockum Andersin i egenskap av disponent företrädde Klubben i den med Sällskapet MM gemensamma fastighetsförvaltningskommissionen.

Slutord

År 2020 har Svenska Klubben i Helsingfors verkat i 140 år. Klubbens äldre historia innehåller både förfinskning och förryskning i det omgivande samhället. I modern tid informerar sig medlemskåren om aktualiteter och diskuterar politik, historia, näringsliv, kultur, försvar med mera efter högklassiga föredrag. De etablerade verksamhetsformerna består och utbudet av aktiviteter kommer även 2020 att överstiga femtio.

140 år kommer att uppmärksammas i Klubbens verksamhet, men inte i utåtriktat arbete. En maskeradbal med damer är som känt ett inslag och en ”extra utlandsresa” till Paris och Strasbourg finns på programmet. Förutom njutningar på vår vänklubb Cercle Suédois och vingård i vindistrikt innehåller resan informativt program med besök på Finlands ambassader i Paris och vid Europeiska rådet, samt vid EU parlamentets session. I början av september står Svenska Klubben i Helsingfors i samarbete med Helsingfors Börsklubb värd för Nordiskt möte. Under hösten planeras den hittills längsta kulturresan till utlandet – St: Barthélemy i Västindien – i syfte att ytterligare täcka vår gemensamma historia med Sverige.

Renoveringen av klubbhusets tegeltak står på programmet – ribbverk och takfilt ska förnyas, medan teglen återanvänds. Smärre andra åtgärder är också aktuella såsom slutförande av renoveringen av kökets kylrum, som uppvisat fuktskador.

Klubbens styrelse har haft en arbetsgrupp som dryftat medlemsfrågor – värdegrund, analys av förväntningar,

åldersstruktur, rekrytering, mottagning av medlemmar vid större evenemang, trivselfaktorer, kommunikation. Styrelsen hälsar medlemskåren varmt välkommen att ta del av programutbudet på Klubben! Tack till alla som med sitt medlemskap stöder denna sällskapsklubb som verkar över generationsgränser.



I SFV:s biografiserie över finlandssvenskar som inte får glömmas bort hittar alla något intressant att läsa!



Alla SFV-biografier finns i lager. Böckerna är ypperliga julklappar! Läs mer, beställ och köp på www.boklund.fi Fråga också efter böckerna i välsorterade bokhandlar

Förverkliga din dröm



Framgången fortsätter och Honkas svenska service har överträffat alla förväntningar.

Honka svenskfinland betjänar dig 7 dagar i veckan, kontakta oss för att planera ditt byggprojekt.

Har du egna skisser kan vi enkelt skraddarsy din modell helt enligt dina önskningar och efter tomtens krav. Vi kan även posta dig våra nya broschyrer.

Ring Anders Gadd 0400 520 540

eller skicka en email: anders.gadd@honka.com

WWW.HONKA.FI



Sedan senast...

- har vår mångårige styrelseledamot Veickå (sic) Kantola tilldelats Klubbens gyllene förtjänstecken vid årsmötet; redaktionen gratulerar å det varmaste,
- kommer utgivningstiderna för Meddelanden att förskjutas så, att nr 1 innehållande bl a verksamhetsberättelsen utkommer under våren, nr 2 tillägnat 140-årsjubileet och slutligen nr 3 vid slutet av år 2020,
- årstidens virusomgång har lagt sordin på Klubbens verksamhet och stängt restaurangen, men ingalunda förstämt Klubbens ledning, som oförtrutet söker nya vägar att fullfölja sina uppgifter.
- valde Klubbens medlemmar i samband med årsmötet den 11 mars nya klubbviner. Orsaken till valet av nya vita och röda viner var den att leveransen av det tidigare franska vinet upphört. Provsmakningen leddes av restaurangens sommelier Pekka Mustonen, som valt ett urval kandidater. Efter en livlig diskussion och upprepad omröstning valdes till slut det portugisiska Portada vinet till klubbens nya vin, både som rött och vitt.
- har Flugans vänner fortsatt med sina populära flugluncher. Luncherna inleds med intressant program och ordnas den tredje fredagen i månaden. Förra vintern har Antti Mäkinen VD på Solidium och klubbmedlem Henrik Helenius hållit anföranden i samband med luncherna. Luncherna är öppna för alla medlemmar som är inklädda en gärna självknuten fluga.

Hänt på Klubben

Öl, snaps och korv med MM den 8 januari 2020



Det nya året på Klubben inleddes i januari med den traditionella öl, snaps och korv kvällen tillsammans med Muntra Musikanter – huset var åter fullt. MM inledde med en traditionell konsert i trappan varefter herrarna tågade upp till festvåningen för att inta ett urval av korvar med tillbehör.

Blini med surpris den 12 februari 2020



I februari ordnades den stora bliniaftonen. Denna gång inleddes kvällen tillsammans med restaurangchef Kristian Meurman som ledde provsmakningen av olika sorter av tonic till gin. Efter provsmakningen bars blianierna in tillsammans med ett stort urval läckra tillbehör.

Maskeradbäl skottdagen den 29 februari 2020



Lördagen den 29 februari var det dags för maskeradbäl med damer. Totalt 81 personer deltog i balen. Huset hade smyckats med ljus spel, rökridå och övrig rekvisita som passade in i temat filmens värld. Förutom en fantastisk middag komponerad av Klubbens kök med tillhörande drycker underhölls fest-folket med musik, sång och dansorkester till småtimmarna. Foto Gilbert Simons.





Klubbafton den 23 oktober 2019 med CEO Carl-Gustaf Rotkirch från Helsinki Shipyard Oy.



Klubbafton den 30 oktober 2019 med biskopen i Borgå Bo-Göran Åstrand, här mellan Mikael Westerback och Erik Werner



Klubbafton den 15 januari. Kommodor Arvi Tavaila från Nylands brigad med ordföranden.



Klubbafton den 22 januari med riksdagsledamot Anders Adlercreutz.



Klubbafton den 29 januari med Pekka Lundmark från Fortum.



Träff med styrelserna för Klubben och MM den 5 februari.



Tyst klubbafton den 5 februari.



Tyst klubbafton den 19 februari.



Jackettlunch den 11 oktober 2019 med jur.kand. Lauri Ståhlberg. Foto Peter Edgren.



Klubbafton den 26 februari med besök från Svenska Klubben i Åbo och av Antti Kuronen från Rundradion.



Totalt tio personer deltog i nyårsfirande i Wien. En detaljerad beskrivning av resan i verksamhetsberättelsen.

Gråhårsman och gleshårsman på maskerad

– Se tjänare, det var inte i går man sågs. Jag trodde du hade dött.

– Ja, det är alltid bäst att vara förbättrad, men si jag lever nog ännu. Var i somras en tur till Malediverna för att restaurera det gamla fodralet, så nu är man fräsch och kry igen.

– Du hittade väl ett nytt ginnärke för värst fräsch är du nu inte. Vi har väl inte setts sedan kräftskivan.

– Säkert inte. Jag hade egentligen inte tänkt komma men sen blev jag nyfiken på Rönnskär. Senast jag var där var för att kika på nakupelle flickorna, men nu hade di väl flyttat.

– Men den gamla grosshandlarvillan stod kvar. Passar sig utmärkt för kräftskivan tyckte jag.

– Och kräftorna var helt syperba och pojkarna hade gjort ett bra jobb.

– Utom hemvandringen runt hela holmen där man fick sand mellan tårna som Israels barn i öknen.

– Så farligt var det väl inte. Värre var det att trängas på den lilla skorven när man skulle hem och höra skrälet och joj-kandet.

– Visst var det ett elände. Sedan körde höstens program igång med flere program varje vecka.

– Jag har brukat gå på flugluncherna. Behändigt med inte så mycket folk och man hinner hem till middagsluren.

– Goda föredag har de också. Men vad säger du om maskeraden?

– Haha. Pojkarna på Klubben har inte sett en riktig maskerad sedan Garanti-

föreningen ordnade sådana för flere decennier sedan.

– Med musik av Georges de Godzinsky och Onni Glideons Hawaii-toner, ja det var tider det.

– Du måste medge att stämningen var det inget fel på. Spegelsalen full med festklädda människor, läcker middag och dans i Barocksalen till levande musik.

– Men någon riktig maskerad blev det inte. De flesta var klädda i smoking, någon i frack och en minoritet var utklädda eller förklädda.

– Kunde man se någon särskild figur som förtjänar beröm?

– Charlie Chaplin var populär, så honom snavade man över. Sen har vi några emirer från norra Afrika som lämnat kamelerna i garderoben. Men priset tycker jag skall gå till kaparkaptenen Jack Sparrow.

– Javisst det kan jag hålla med om. Han var väl utklädd och rolig. Sedan skall vi inte glömma Gustaf III i fullt ornat, en praktfull figur.

– Endel tyckte man borde ha riktig maskerad med ansiktsmask och allt, men andra tyckte att det är tillräckligt med något enstaka plagg.

– Jag böjd att hålla med. Utklädseln skall inte bli dominerande utan viljan att delta och ha roligt.

– Så du tror vi kan vänta oss mera sådant i framtiden?

– Det hoppas jag verkligen.



om svenskans synlighet i huvudstaden

Skyltsvenskheten borde återupplivas tycker Canarius. Ni minns väl termen? Det ska synas i huvudstaden att landet är tvåspråkigt, alltså tvåspråkigt finska-svenska! Den kommunala skyltningen – gatunamn, kollektivtrafik och dylikt – fungerar rimligt bra på nationalspråken. Ibland kan det vara svårt att veta när man ska peka på stadens förvaltning exempelvis då det gäller idrottsanläggningar eller fast skyltningen i exempelvis Södrick nyinrättade kulturbebyggelse, alltså Suvi-lahti där byggnadsgeografen går enbart på finska!

Vi begåvas med ständigt nya köpcentra. Canarius har fäst uppmärksamhet vid den första hälsning man påträffar – öppethållningen som anges på ”ytterdörren”. I nyligen uppgraderade Citycenter, ”korvhuset”, gäller endast finska, medan Redi och Tripla valt finska och engelska. Den äldre, Forum, informerar exemplariskt på finska, svenska och engelska – ett arv från svenska tiden, läs Konstsamfun-

det. När Forum övergick i utländsk ägo flyttade informationsdisken en våning upp och därom informerades med en tillfällig lapp på finska och engelska... Ingalunda är det uttryck för vägen vi ska vandra?

Köpcentret Kamppi kör med finska, men en starkt förmildrande omständighet är de stora fullvärdiga angivelserna ovanför stora ingångar: Metrostation Köpcentrum Busstation. I alla omtalade center finns skyltning som rör kollektivtrafik och där är även svenska språket beaktat.

Glädjeämne: Många centralt belägna krogar har antagit svenska namn! Allt från Söder till Salutorget, från Fabrik till Finnjavel, från Fisken på disken till Jord och ytterligare något tiotal. I andra vågskålen: Alla krogar med svenskt namn tillhandahåller inte meny på svenska. Canarius anmodar kunderna att efterfråga meny på svenska – det krävs efterfrågan för att motivera utbud.

För en tid sedan återkom i offentligheten tanken på att kunna registrera sig som tvåspråkig svenska-finska istället för att som nu välja ett språk i folkbokföringen. Visst finns det tvåspråkighet, men männe det inte är så att vissa fall behärskar man bättre på det ena – kanske benämningar på inre kroppsorgan eller insekter eller kryddor osv. Registreringen kan också vara en markering till förmån för det valda språket, ett språk man önskar upprätthålla. Med en tvåspråkighetsregistrering skulle vi tappa kontrollen över hur starkt det svensktalande mindre-

talet är i vårt land, efterfrågan på svensk service måste basera sig på preferens för språket. Ja och sedan finns det många som inte klarar sig på finska. Det är med andra ord bra som det är.

Använd svenska språket, visa att svensk service är efterfrågad – kommer väggen emot kan man alltid ta till ett annat språk. Unna de svenskkunniga anställda sitt språktillägg. Alltför ofta talar två finlandssvenskar finska sinsemellan i servicesituationer... Så tycker Canarius.



Posti Green



Nya medlemmar

Klubbens styrelse har inballoterat följande nya medlemmar:

Rudolf Ahlström
Fredrik Palmén
Matts Hultin
Axel Idström
Andreas Hansson
Micael Their
Ben Talus
Johan Wesander

Vi önskar herrarna välkomna och hoppas att de skall trivas i vår krets!