



SVENSKA KLUBBENS MEDDELANDEN

Organ för Svenska Klubben i Helsingfors r.f
Grundad år 1880 • Nummer I, februari 2018



*Redaktionen bjuder på blandad
kompott i årets första nummer.*

Håll till godo!

SVENSKA KLUBBENS MEDDELANDE

Nr 1, februari 2018 | Grundad 1961 | ISSN 0357-8798 |

Utgivare Svenska Klubben i Helsingfors rf, grundad 1880
Mauritzgatan 6, 00170 Helsingfors
www.klubben.fi

Redaktör Henrik Degerman (050 64073, minne@kolumbus.fi)
Utkommer i februari, april och november
Bidrag till nr 2, 2018 sänds till redaktören 11.4.2018

Annonser carl-johan.hindsberg@svenskutveckling.fi
helsida 425 euro, halvsida 290 euro, moms 0 %

Ombrytning rabbe@sandelinmedia.com

Tryck Whyprint, Helsingfors, upplaga 800 exemplar

SVENSKA KLUBBEN
I HELSINGFORS



Funktionärer

Henrik Litonius, *sekreterare*
henrik.litonius@gmail.com

Marc Hinnneberg, *ekonom*
040-5157710 | marc.hinnenberg@aktia.fi

Henrik Hultin, *klubbhövding*
040-7300348 | henrik.hultin@synocus.com

Styrelse

ordförande Henry Wiklund

vice ordförande Henrik Hultin
medlemmar Patrik Lerche, Rabbe
Sittnikow, Veikko Kantola, Magnus
von Knorring och Wilhelm von
Nandelstadh

Jockum Andersin, *disponent*
040-5001056 | jockum.andersin@aktialkv.fi

Veikko Kantola, *intendent*
040-7798823 | vjkantola@nic.fi

Peter Edgren, *biträdande intendent*
peter.edgren@statskontoret.fi

Patrik Lerche, *registrator*
0400-418 879 | patrik.lerche@tresmeder.fi

Mikael Westerback, *utensilier och adresser*
050-5366999 | mikael.westerback@gmail.com

Henrik Creutz, *biträdande klubbhövding*
henrik.creutz@malmgard.fi

Magnus von Knorring, *nordiskt sändebud*
magnus.von.knorring@fondita.fi

Klubbafton med föredrag och middag varje onsdag kl. 18.

Restaurang öppen enligt beställning tel. 09-6128 6350,
restaurangchef Hanna Korelin, kökschef Hannu Heikkilä.

Nolla vid Elisabetsgatan är öppen ons-fre och lör kl 12-24

www.restaurantnolla.com

Ordförande har ordet

Varje år inträffar ett antal jubileer. Ifjol var det förstas bred uppmärksamhet på Finland som firade sin hundraåriga självständighet. På ett uppenbart framgångsrikt sätt. Låt oss peka på några händelser innevarande år.

Jubileumsår kan hänföras till personer, såsom Zacharias Topelius 200 år eller Ingmar Bergman 100 år. Eller det kan gälla länder – i år fortsätter Finland ihågkomma de dramatiska händelserna vintern 1918 och Estland firar i sin tur 100 år. Ett speciellt jubileum dikteras av ätten Bernadotte som besteg Sveriges kungatron för 200 år sedan.

Och sedan har vi förstas vår värld bestående av klubbiv. Ordförande gästade i slutet av januari Norske Selskabs 200-årsjubileum och har när detta skrivs nyss återvänt från Karleby där Sällskapsklubben i Gamlakarleby begick sin 190-års begivenhet. I Oslo spelade en trettiomanna blåsorkester på gatan innan man ens stigit in i Selskabets hus och så fortsatte kvällen med högklassig sång & musik, historiska föredrag och muntrationer. Jag hade äran att tacka å de nordiska gästernas vägnar. På Sällskapsklubben begicks jubileet i musikens och dansens tecken, men också med festtal. I höstas firade Handelsingillet i Helsingfors 160 år. Vid alla tre omtalade fester var klädkoden frack.

Klubbens medlemmar välkomnas att ta del av kommande jubileumsevenemang. Svenska Klubben i Reval har meddelat sin avsikt att bjuda till en jubileumsbal med



Ordförande Henry Wiklund

temat Estland 100 år den 29 september. Nordiskt möte hålls den 6-7 september på Norske Selskab i Oslo och där kommer säkert Selskabets jubileum att uppmärksammas.

De följande åren innehåller också jubileer. The Royal Bachelors' Club i Göteborg fyller 250 år 2019, medan Svenska Klubben i Åbo blir 130 år. År 2020 blir Sällskapet i Stockholm 220 år. Ja och samma år firar vi förstas vår klubb 140 år!

Klubbiv innebär fortgående sociala kontakter, aktuella diskussioner och samvaro vid mat & dryck. Kvaliteten på det sociala livet har befunnits vara förklaringen till ett långt liv. Välkommen till din klubb!

Henry Wiklund

Hundraårsjubileer



Vid minnesstenen i Kervo fr.v. Henrik Degerman, Patrik Westerback, Ebba Estlander, Mikael Busck-Nielsen och Philip Cronstedt. Foto Mikael Westerback.

Under 1917 organiserade sig Helsingforspojarna i en skyddskår, som övade sig i vapnets bruk i universitetets fåktsal vid Fabiansgatan, förstörd vid följande krigsbombardemang. Härifrån skulle man gå ut och befria Finland från de hundratusen ryska soldater, som ännu dröjde kvar i det till självständig stat utropade storfurstendömet. Tillfälle gavs, då det röda upproret startade den 28 januari 1918.

Till de första sammandrabbningarna under frihetskriget hörde den vid Kervo

station den 31 januari. Den nyss från Helsingfors till Sibbo utmarscherade Pellingekåren hade fått i uppdrag att avväpna den ryska garnisonen i Skavaböle (på finska Hyrylä), ett omöjligt uppdrag. Sakta avancerade de vita längs banan från Borgå till Kervo, där man mötte överlägset rött motstånd. I skottlossningen föll Gröna bataljonens första stupade.

En liten skara minnesgoda hade samlats vid minnesmärket vid nuvarande Kervo kyrka för att minnas medicine kandidaten



På Vichtis begravningsplats riksdagsledamot Eerikki Viljanen och Henrik Degerman. Foto Paavo Hacklin.

Hans Cronstedt. Gröna bataljonen ihågkom sin första stupade och Nylands Nation sin fallne klubbhövding med var sin krans. En minnesskål i nyländsk punch tömdes vid stenen. Med var Gröna bataljonens traditionsförenings ordförande och nationens tidigare kurator Patrik Westerback, tidigare klubbhövdingen Mikael Busck-Nielsen höll fältandakt, Philip Cronstedt representerade den fallnes släkt, Ebba Estlander och Mikael Westerback (fotograf) representerade Henrik Estlander som senare mördades

på isen mellan Sibbo och Helsingfors och Henrik Degerman sin far Kurt som fick sitt elddop vid Kervo och hjälpte till att bära Hasse Cronstedt in på Kervo apotek, där han dog.

Följande dag i snöyra den 1 februari mindes man i Vichtis med kransar de två minnesplattorna i Koivissilta och Nummela över ett tjugotal unga svensktalande studerande och akademiker på väg att ansluta sig till den vita armén i Vasa. Här mördades de av röda från Hyvinge. Minnesstunden i



Vid Pellinge och Svidja minnesstenen framför Svenska Klubben uppvaktar en skara av frihetskrigets traditionsbevarare. Foto Mikael Westerback.

Nummela församlingshus hade arrangerats av Vichtis församling och närmare hundra anhöriga till de mördade hade samlats. Ett av frihetskrigets största blodbad blev ihågkommet.

Dagarna för slagen vid Svidja den 10 och Pellinge den 11 februari ihågkoms den senare dagen med en gemensam kransnedläggning vid monumentet i Elisabetsskvären utanför Svenska Klubben. En liten skara bestående av bland andra de ovannämnda deltog och fortsatte sedan till

frukost i Kiseleffska huset eller till minnesseminarium i Pellinge.

Då mindes röda och vita i Vichtis krigsutbrottet med gudstjänst, uppvakning vid de rödas grav på församlingens begravningsplats och vid de vitas minnesstenar. Initiativtagaren, den lokala församlingen, såg till att båda sidor behandlades likvärdigt. En utställning i ortens museum om det krigets grå vardag fullbordade denna minnenas söndag.

H.D.

Det Norske Selskab 200 år



Vår vänklubb i Oslo fyllde aktningvärda 200 år i börjat av detta år. Svenska Klubben representerades av sin ordförande, som här framför de nordiska gästernas tack vid festmiddagen. Foto Norske Selskab.



Det Norske Selskab 200 år...



Det norske Selskab var ursprungligen en litterär sällskapsklubb för norska studenter i Köpenhamn, grundad 1772. Sällskapet hade då ett hundratal medlemmar och dessa kom att få en central funktion i den norska patriotismen under 1700-talets slut. Efter att universitetet i Kristiania (Oslo) inrättats upplöstes sällskapet 1813, men år 1818 startades ett nytt sällskap i Kristiania, som tog upp det tidigare namnet och betraktade sig som en fortsättning på det år 1772 grundade sällskapet. Klubben verkar i ett centralt beläget hus i Oslo, vid Akersgaten 18.

Nedslag i klubblivet



Vårtermen på Klubben inleddes i januari tillsammans med MM. Snaps, öl, korv aftonen har blivit synnerligen populär. Kvällen inleddes med Muntra Musikanterers sång i trappan. Totalt deltog kring 90 herrar från Klubben och MM i kvällen.

Försäkringsbolaget för allt du bryr dig om.



85%

av våra kunder ger oss
utmärkt vitsord för vår
betjäning.

Folksam är försäkringsbolaget som betjänar dig så som du vill bli betjänad - på nätet, per telefon eller på våra kontor. 85 % av våra kunder ger oss utmärkt vitsord för oss som försäkringspartner. Välkommen till oss!
www.folksam.fi

Folksam



Det finns ett stort intresse för HX-jaktplansprojektet bland klubbmedlemmarna. Då Saab Gripen introducerades i början av februari ville inte stolarna räcka till i spegelsalen som fylldes till bredden. Köket lyckades dock trolla fram mat till alla närvarande.

Framtidsbulletiner

Avtäckningen av ordförande Henry Wiklund porträtt sker under klubbafton onsdagen den 11 april klockan 18.00. Förhandsanmälan till klubbhövdingen.

Klubbens Årsdag i smoking firas den 18 april.

Lerduveskytte i Estland tillsammans med Svenska Klubben i Reval i maj. Mer information via biträdande klubbhövding Henrik Creutz.

Klubben noterar att det flutit 100 år sedan segerparaden i Helsingfors den 16 maj med ett **besök på Mannerheimmuseet** och **middag på Kämp**. Mer information i gula kortet.

Sommarutfärden sker torsdagen den 31 maj till Tammerfors. I resan ingår bl.a. besök på det Nottbeckska palatset Milavida. Även i övrigt bekantar vi oss med händelserna i Tammerfors för 100 år sedan – bl.a. med ett besök till Mannerheims statyn i Leinola och Kalevankangas. Dagen avslutas med middag på Svenska Klubben i Tammerfors. Se gula kortet.

Bakfickan mot Elisabetsgatan byter namn och skepnad. Från mitten av februari är det restaurant **Nolla** som gäller. Menuer ser man på hemsidan www.restaurantnolla.com och öppet är det onsdag-fredag kl. 18–24 och lördag kl. 12–24. Den nya krogens ideologi är att det skall bli noll avfall och målgruppen är ”hipsters” – finns det männe sådana i Klubben?

Vårterminen avslutas med traditionell **såsongavslutning med samovar** onsdagen den 13 juni. Vimpelhalning och sång på balkong ingår i programmet.

Kräftkalas onsdagen den 29 augusti.

Norske Selskab i Oslo har firat 200 år. Vår ordförande Henry Wiklund uppvaktade våra norska bröder i januari. Torsdagen den 6 till fredagen den 7 september ordnas det **Nordiska mötet i Oslo**. Då kan vi alla besöka den anrika klubben tillsammans med våra nordiska bröder.

Notera redan nu **slottsbal avec** lördagen den 29 september i Estland arrangerat av Svenska föreningen i Reval. Tilläggsinformation via FB se ”Revalska slottsbalen”.

Höstresan går till Moldavien och Transnistrien den 5 till den 9 oktober. Besök i Bender utlovas. Mer information via klubbhövdingen och under klubbafton den 23 maj.



WINNER OF THE 2017
THOMSON REUTERS
LIPPER FUND AWARDS
NORDICS

©2017 Thomson Reuters. All rights reserved.

BÄSTA FÖRMÖGENHETS- FÖRVALTARE I NORDEN

Välkommen att bekanta dig med våra fonder
och vår omfattande förmögenhetsförvaltning.
Läs mer: aktia.fi/bäst

Boka tid: aktia.fi eller tfn 0800 0 2470.

Aktia har valts till bästa förmögenhetsförvaltare i Norden
i den ansedda tävlingen Thomson Reuters Lipper Fund Awards
2017 i kategorin ”Overall Group Award, Small Company”.

Aktia

Canarius

om presidentvalet

Presidentvalet har kanske inte lockat till djupsinnigheter – utfallet i detta personval var ju entydigt. Somliga kommentatorer stämplade valet som tråkigt. Canarius brukar ge sin vinkling på skeendet i val och skall inte heller nu svika. Några poänger.

För det första tycker Canarius att det var bra med ett mångsidigt utbud av kandidater. Det är demokrati att alla kan finna någon att rösta på. Det är ägnat att motverka utanförskap. Nu erbjöds allt från genast in i NATO till ut ur EU. Förvisso fanns ingen framträdande gestalt som hade framstått som en verklig utmanare, men låt oss glädjas över att stor enighet kan råda på något politiskt område...

För det andra har viss flummighet, också hos den sittande presidenten, kritiserats. På denna punkt vill Canarius försvara flummigheten. Det kan vara klokt av en president att inte på förhand utannonsera hur hen ämnar handla exempelvis vid framväxten av olika internationella hotbilder. Detta kan också sägas ha gällt NATO-frågan, om man nu inte som Torvalds är övertygad om att omedelbara anslutningsåtgärder skall

vidtas. Överraskande nog förefaller NATO-anhängarna inte ha tagit till sig Torvalds klarspråk – männe det var de prickiga strumporna som skrämde? Hur som helst, viss flummighet i olika ställningstaganden kan öka presidentens rörelseutrymme och dämpa lusten hos utomstående parter att testa...

För det tredje lämnar valet en intressant öppen fråga – var söka efterträdare till Niinistö i nästa presidentval? I Canarius ögon framstår ingen av kandidaterna i detta val som sannolik president i framtiden. Låt oss hålla ett kritiskt sökande öga på omgivningen...

Slutligen kunde valdeltagandet gärna ha varit större också i detta val. Här utmärker sig speciellt svensktalande Larsmo kommun med rekordartat valdeltagande och samtidigt ett starkt stöd för den sittande presidenten. I kommunen är anmärkningsvärt nog de kristliga största parti. Presidentens nyårsönskan om Guds välsignelse klingade synbarligen inte för döva öron.

Bra såhär – folket har talat och det med besked. Lycka till Sauli Niinistö!

Förverkliga din dröm



Framgången fortsätter och Honkas svenska service har överträffat alla förväntningar.

Honka svenskfinland betjänar dig 7 dagar i veckan, kontakta oss för att planera ditt byggprojekt.

Har du egna skisser kan vi enkelt skraddarsy din modell helt enligt dina önskningsar och efter tomtens krav. Vi kan även posta dig våra nya broschyrer.

Ring Anders Gadd 0400 520 540

eller skicka en email: anders.gadd@honka.com

Emils eminenta språkhörna

Under mörka höst- och vintermånader kanske man gärna håller sig inomhus och flyr det daskiga vädret och de taskiga busschaufförerna som kör så fort att vattenpölen strittar upp i ansiktet på dig. När man nu färdigt sitter inne så varför inte läsa om några intressanta ord som förknippas med just den här tiden på året?

Ruska

Ordet "ruska" använder svenskspråkiga i Finland ofta på samma sätt som man använder ordet på finska. Man menar alltså dom vackra färgerna som lövträden får på hösten. I Sverige så har ordet ruska en helt annan betydelse. Man avser med ruska istället en avhuggen gren som har mindre grenar med löv eller barr. Så om du tänkt åka på en ruskaresa så lönar det sig att göra det i Finland för i Sverige kan du hamna kolla på en hög avhuggna grenar istället för ett sprakande färglandskap.

Polarnatt

"Kaamos" slängs lätt ut bland finlands-svenskar men det korrekta ordet man bör använda är polarnatt eller midvintermörker. "Polar" härstammar från latinets "polus" som betyder ungefär "en ända på en axel". Så när man efter *nattens* småtimmar på krogen går hem, stödjandes på

kompisens *axlar*, så kan man med lustig min kalla kompisen för *polare*.

Under polarnatten så ligger alltså solen nere även mitt på dagen (middag). Då kallas det middagsmörker. Ett ganska dystert namn. En annan form av middagsmörker som man kan beskåda även i södra Finland är när man försöker ha en lugn och trevlig middag, men din jobbiga arbetskollega Yngve har bjudit in sig hos dig på middag och sprider ett mörker av torra skämt, tråkiga anekdoter och dålig stämning.

Finland

Självständigheten firas med pompa och ståt för att fira 100 år av salmiak, sjöar och piskande av varandra nakna i svettiga rum. Ordet Finland är detsamma (med mindre variationer) på de flesta språken i världen. Förutom på finska. Tacitus var en romersk historiker som nämner Fenni-folket runt år 100 e.Kr. men han kan eventuellt syfta på samerna. På 1100-talet nämns finnarna för första gången och då syftade man på dem som bodde i Egentliga Finland. Med säkerhet så vet man inte riktigt varifrån ordet Finland kommer. Jag väljer att ta det säkra för det osäkra och helt enkelt tolka det som att man tyckte det var ett fint land och det ända namnet som lämpade sig var Finland. Allt annat vore en underdrift.

Höstmånaderna

Många räknar att hösten börjar då september inleds. I den gammelnordiska kalendern, som användes innan den julianska, hette faktiskt september "höstmånaden". Ordet september började användas på många ställen först på 1800-talet. Ordet september betyder egentligen "den sjunde månaden". Nu märker många skarpa hjärnor att september visst inte är den sjunde utan den nionde månaden. Detta beror på att man "flyttade" årets början år 53 f.kr. från mars till januari. Oktober är givetvis

den åttonde månaden, november den nionde och december den tionde. November hette i den gammelnordiska kalendern "vintermånaden" och december "julmånaden". Oktober hette "slaktmånaden". Den blodigaste månaden i Sverige hade ett mycket mer utsökt namn i Tyskland, där hette oktober "Weinmonat", alltså vinmånaden. En punschmånad vore inte helt fel heller.

Emil Ehnström

ESTLANDER & CO

1930

Finlands äldsta disponentbyrå

Grundad 1930

Med specialområdet

Svenskspråkiga stiftelsers

Bostads- och Affärsfastigheter



Posti Green

Nya medlemmar

Klubbens Styrelse har inballoterat följande nya medlemmar:

Robert Castrén
Magnus Hindström
Ron Liebkind
Peter Westerholm

Vi önskar herrarna välkomna och hoppas de skall trivas i vår krets!

